

Als het leven soms pijn doet – Reni en Elisa Krijgsman

Als het leven soms pijn doet
en de storm gaat tekeer.
in een tijd van moeite en verdriet.
alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft.
en de ochtend het daglicht
nooit meer ziet.

Juist op die momenten
als het echt niet meer gaat
laat me merken, laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.
dat uw armen om me heen zijn
en uw liefde mij omgeeft.
dat ik zal zien, als ik terug kijk,
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al mijn vragen
met mijn twijfels en mijn pijn.
met m'n angst en onveiligheid.
dan lijkt de hemel soms van koper.
geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.

Juist op die momenten
als het echt niet meer gaat
laat me merken, laat me voelen

dat U werkelijk bestaat.

dat uw armen om me heen zijn

en uw liefde mij omgeeft.

dat ik zal zien, als ik terug kijk,

dat U mij gedragen heeft.

Heer, wilt U mij helpen

als ik moe ben of verward.

dat het geloof in mijn verstand

ook zal leven in mijn hart.

Juist op die momenten

als het echt niet meer gaat

laat me merken, laat me voelen

dat U werkelijk bestaat.

dat uw armen om me heen zijn

en uw liefde mij omgeeft.

dat ik zal zien, als ik terug kijk,

dat U mij gedragen heeft.

en dat uw armen om mij heen zijn

en uw liefde mij omgeeft.

dat ik zal zien, als ik terug kijk,

dat U mij gedragen heeft.