

## **En ik kom tot U (opwekking 612)**

In uw aanwezigheid

Kan ik daar ooit zijn

Want ik ben een mens,

Zondig en onrein.

Maar U gaf uw Zoon

Om in mijn plaats te staan

En door wat Hij deed

Mag ik binnengaan.

En ik kom tot U

Met een open hart

En ik kom tot U,

God van mijn verlossing

En ik kom tot U

Zoals ik ben

En ik kom tot U

In aanbidding

U voelt met mij mee,

Vreugde en verdriet

U werd ook verzocht

Toch zondigde U niet

Daarom mag ik nu

Met vrijmoedigheid

Komen tot uw troon

In uw aanwezigheid

In aanbidding (2x)