

I have a maker – Paul Wilbur

I have a maker
He formed my heart,
before even time began
My life was in his hands

He knows my name
He knows my every thought,
He sees each tear that falls
and hears me when I call

I have a father,
he calls me his own
He'll never leave me,
no matter where I go

He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and hears me when I call

He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and hears me when I call

He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and hears me when I call
He hears me when I call

Ik heb een Maker
Hij vormde mijn hart
Nog voordat de tijd begon
Was mijn leven in Zijn handen

Ik heb een Vader
Hij noemt mij Zijn eigendom
Hij zal mij nooit verlaten
Waar ik ook heen zou gaan

Hij kent mijn naam
Hij kent mijn gedachten
Hij ziet elke traan die valt
En Hij hoort mij als ik roep

Hij kent mijn naam
Hij kent mijn gedachten
Hij ziet elke traan die valt
En Hij hoort mij als ik roep

Hij kent mijn naam
Hij kent mijn gedachten
Hij ziet elke traan die valt
En Hij hoort mij als ik roep

Hij kent mijn naam
Hij kent mijn gedachten
Hij ziet elke traan die valt
En Hij hoort mij als ik roep
Hij hoort mij als ik roep