

Ik bouw op u – Seven

Als het avond is geworden in de schaduw van uw aarde.
Alle straten zijn verlaten, Uw schepping kent geen waarde meer
Muren van geweld komen langzaam naderbij.
Vader als de dader sterker wordt in razernij.
Als alles lijkt verloren, oren horen geen profeten,
Niemand stoort zich aan Uw woorden die nu smoren in de kreten van profeten,
Als mijn hart vertwijfeld achterblijft.
Stil en haast verdorven door satan ingelijfd.
Dan kijk ik omhoog en leg mijn leven in Uw handen,
Sterk mijn denken in Uw kracht.
U geeft mijn woorden tanden,
Ik getuig van Uw grootheid en gebruik Uw naam als schild.
Spreek over Uw liefde, ben verlost door wat U wilt.
Daarom, o Heer, bouw ik mijn leven op Uw woord.
Gerust in Uw bescherming, mijn gebeden verhoord.
Gesterkt door Uw kracht, wil ik de wereld laten weten
Wie U bent zodat men dat misschien nu niet zal vergeten.

Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in Uw kracht, gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam

Zo trek ik me ten strijde over onbekende wegen,
Ken de zwakheid van mijn eigen wezen
Ik kom hem tegen, als ik even verzaak om Uw krachten te verstaan
En te wachten op de dag dat u de nacht zal verslaan.
Ik weet dat in mijn eentje al mijn pogingen ten goede.
Het kwaad zal overwinnen en als ik te overmoedig

Zelf denk te weten wat er goed is en wat slecht is
Ik niet heb begrepen wat geloven nu echt is.
Dus blijf ik trouw bouwen op U, machtig God.
Hoe donker en koud de nacht ook wordt en mijn lot
Leg ik Uw handen om vervolgens te gaan.
Een lied van overwinning dient zich aan ik ga staan
Getuig van al Uw grootheid en vertrouwen op Uw woord.
Ik pak het touw en bouw nu door omdat u verhoort
Alles wat U doet overwint het van het kwade,
Daarom bouw ik op U en leef van Uw genade.

Gelovend ga, ik eigen zwakheid voelend
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam

Vader ik weet, U bent sterker dan het kwade,
Overwint in alle glorie met Uw liefdevolle daden.
Daarom prijs ik U Heer, U die alles heeft geschapen
En de macht over dag en nacht verkrijgt zonder een wapen.
Ga mij voor, toon de weg die ik moet gaan
U die rust geeft en bescherming in mijn hectisch bestaan
Ook in het laatste uur, zullen de loftrompetten schallen
Als de muren van de wetten van ons mensen gaan vallen
Vergezeld door Uw aanwezigheid ga ik naar binnen
Waar de wereld vol van liefde weer opnieuw mag beginnen
En ik dank U Heer , dank U voor Uw vertrouwen
Voor vergeving zodat ik nu op Uw woord kan gaan bouwen
Zodat ik nu kan leven, in Uw licht kan beloven
Dat ik stralend van Uw liefde zo zal blijven geloven
Bouwend op de profetieën, de woorden ooit geschreven

Die mijn leven in geloof zoveel kracht hebben gegeven

Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

In rust met U die mij hebt voortgeleid

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

In rust met U die mij hebt voortgeleid