

OPW. 640 – IK HEF MIJN OGEN OP NAAR DE BERGEN

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U Heer,

Die mij bij zal staan.

mijn hulp is van U Heer,

die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen dat ik wankel of val

U bent mijn Beschermmer

Die over mij waakt

die niet sluimeren of slapen zal

wat kan mij gebeuren

door zon of door maan

U bent mijn schaduw

U bent er altijd

bewaar heel mijn leven,

mijn komen en gaan

U beschermt mij tot in eeuwigheid

mijn hulp is van U Heer.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U Heer,

Die mij bij zal staan.

mijn hulp is van U Heer,

die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen dat ik wankel of val

U bent mijn Beschermmer

Die over mij waakt

die niet sluimeren of slapen zal

wat kan mij gebeuren

door zon of door maan

U bent mijn schaduw

U bent er altijd

bewaar heel mijn leven,

mijn komen en gaan

U beschermt mij tot in eeuwigheid

mijn hulp is van U Heer.

mijn hulp is van U Heer.

O van U.