

Ik wil juichen voor U

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.

Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.

Mijn aanbedding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.

Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.

Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.

Mijn aanbedding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam, Ik prijs Uw naam
Ik prijs Uw naam
God van de eeuwigheid.